



Twee mannen, de een bijna zestig (Wilfred, rechts) en de ander er al boven (Pim, links), beschrijven hun leven vanuit twee verschillende vertrekpunten. De een groeit op in een katholiek milieu, de ander krijgt een orthodox-gereformeerde opvoeding. De katholieke jongen heeft een roeping als priester, de protestant gaat een huwelijk aan. Beide jongens worden volwassen mannen in de jaren zestig en zeventig, jaren waarin de individualisering, secularisering en ontzuiling in Nederland steeds grotere vormen aanneemt.

Als de twee gaandeweg ontdekken dat ze homoseksueel zijn, moeten ze hun eigen, individuele weg zien te vinden om hier vorm aan te geven. Dat gaat niet vanzelf. In een tiental hoofdstukken beschrijven ze een halve eeuw van belevenissen (1961-2011) op het gebied van godsdienst, homoseksualiteit en werk. Een avontuurlijk boek.

David Bos, hoofddocent Religiewetenschap en theologie aan de universiteit van Utrecht in zijn voorwoord: 'Openhartig zonder ooit exhibitionistisch te worden.'



Pim Ligtvoet  
Wilfred Ploeg

# Een vondst van de schepper

*Avonturen met godsdienst  
en homoseksualiteit(1961-2011)*